

## Fra Winnetka. III.

Kjære redaktør!

Det er lenge siden nu at vi lod høre frå os. North Shore er aldeles nydelig paa denne Tid av Aaret, og jeg tror heller ikke at Tiderne er saa daarlige ude her som i Chicago. Lørdag Aften hadde Hr. og Fru Fred Bogstrand i sit hjem paa Harding Road i Winnetka et Avskedslag for Freds Mor, Fru Hildur Irgens Bogstrand, som har været her paa 10 Maaneders Besøg hos sin Søn og sin Bror Hr. Leif Irgens og Frue i Winnetka. Fru Bogstrand som er fra Gibostad, Nordland, har skaffet sig en Masse venner i Winnetka og Chicago i den tid hun har været her. Fru Bogstrands elskværdige Væsen og ægte Nordlandshumør har gjort at alle hun kom i berøring med blev begeistret for hende. Hendes Svigerdatter, Lillian, som er født i Chicago av tyske Forældre, er blitt en ægte Nordlænding. Hun har lært vort Nordlandssprog saa korrekt, at da hun gik med sin Svigermor ned til Norskelinjens kontor, snakket hun Norsk indtil Fru Bogstrand snudde sig og snakket Engelsk med Kontoristen, som hadde hørt hende snakke Norsk med sin svigermor og svarte hende: «Ja det er ikke vanskelig at høre at De er fra Nordland.» Men det var naturligvis ikke Williamsen som sa det.

Selskabet for Fru Bogstrand blev saa vellykket, og saa Masee Folk indfant sig, at Indvaanerne av Winnetka hadde misforstaaet det som at være en offentlig Tilstelning. En masse nydelige Avskedsgaver kom til Huset, saa Fru Bogstrand var rørt til baade Graat og Latter hele Aftenen. The North Shore Singers indfandt sig og sang flere Sange da en stor Del av Sangerne i det Koret er Nordlændinger. Sangerne har ogsaa sit eget Orkester paa fire Mand, bestående av George og Leif Holsted, Ludvik Martin og Fru Bogstrands Søn Fred som spilte op til Dans.

Det er nok ikke bare nordlændinger som vil savne Fruen. Hennes nye Vennekreds bestaar ogsaa av Sørlændinger så vel som Dansker, Svensker og Tyskere. Fru Bogstrands bedste Indtryk av dette vort kjære Fosterland, er den norsk-amerikanske Gjæstfrihed. Den syntes

hun var ubegribelig, en stor Oplevelse for en, at komme til et Fremmed Land og bli modtatt med så aabne Arme og faa saa mange livsvarige Venner. Hun blir meget savnet av sine Slægtninger, og vi som er nye Venner vil ogsaa føle Savnet. Vi haaber jo alle at møde hende igjen en Gang i Livet, og hun har indbudt alle til at komme og besøge hende i Norge, men jeg håber at ikke alle reiser paa Besøg paa en gang, for da tviler jeg om hun kunde holde sit Løfte. Fru Bogstrand reiste til New York den 5te Juni og reiser videre med den nye Baad «Oslofjord» fra New York den 16de Juni. Vi ønsker hende en god Tur og sier Tak for Samvære.

En varm Hilsen i disse varme Dage fra Kolonien i Winnetka,

Harriet Pedersen,  
470 Chestnut st. Winnetka Ill.  
i «Skandinaven».

*Harriet Pedersen, er født i Tromsø, - men har levet 30 år i Chicago. Tross sitt lange fravær elsker hun Norge fremdeles varmt og inderlig og da særlig sitt kjære Nordnorge som hun aldrig kan glemme, hvorleng hun enn blir boende i Amerika.*