



Sersjant E. Kaarvik,

Lenvik

avgik ved døden den 18de oktober 26 aar gammel av den snikende tuberkulose-sygdom, som han har baaret paa i de 3 sidste aar. Avdøde var født i Kaarvik.

Han tok eksamen ved Tromsø stifts underofficersskole, og utgik av skolen som nr. 2 i aaret 1908. Aaret efter blev han ansat som lensmandsbetjent hos lensmanden i Hillesøy. Vinteren 1910 var han ansat som opsynsbetjent i Finmarken, hvor fra han hadde paadrat sig sykdommen. Høsten samme aar kom han ind paa Lyster sanatorium. Efter 4 maaneders ophold kom han hjem og var nogenlunde bra.

Sommeren 1911 blev han utnævnt til sersjant ved Tromsø regiment, men var ikke istand til at utfylde sin plads paa grund av sykdom.

Idet jeg under mine smaa meddelelser av sersjant Kaarviks liv og hvirke, vil jeg sluttelig tilføie følgende: Dette var end ung mand i sine bedste aar med end sjelden begavet aand og oplysning. Hans aand, hjerte og sind lyste av kraft, og det som var ædelt og godt, og særlig i den stilling som han var sat i. Han elsket sit fædreland med hele sit hjerte, og det som var skjønt for vort folk og land.

Hvad vi har tapt ved denne unge mands død var meget. Særlig for ungdomsarbeidet hadde han stor interesse. Han var aapen i al sin tale og færd. Hans aand og sind lyste idet klare milde øie, tanken paa sin fremtid som han hadde sat sit haap til, som skulde bli saa lys for ham. Han var kvik og munter liketil det sidste, selv om han viste at han var dødens sikre bytte.

Lørdag den 18de oktbr. fik han lov til at flytte herfra. Han døde glad i troen paa sin frelser.

Vi vil længe føle vemot og savn ved hans tidlige bortgang, baade venner og kamerater. Lørdag den 25de oktobr. stedtes han til hvile paa Lenviks kirkegaard.

Derfor i alle dale,
som paa den vilde strand,
om Kaarvik med savn vil tale,
vor folkerøst om land,
og venners sorg det vidner sandt,
at miskundhet og sandhet fandt
hos ham de altid hjemme.