

Finsnes.

Finsnes er et af de steder i Nordland der har de beste betingelser for at kunde udvikles til at blive en smaaby. Det er nemlig intet sted, der har saa stort et opland som Finsnes. Faa steder saa mange dampskibsanløb, idet baade hurtigruterne og de øvrige ruteskib anløber Finsnes. Stedet, der nu har veiforbindelse med Sør-Reisen, Rosfjord og Bjorelvnes. Disse veilinjer gennemskjærer tæt beboede strøg, saa trafikken til Finsnes, der allerede er stor vil blive enda større.

Stedet vil derfor kunde vokse snart, ifald opsidderne eier fremsyn nok, saa dem lader folk faa nedsætte sig og drive haandverk og handel etc.

En sagfører har jo netop nedsat sig paa Finsnes og snart vil endda en komme.

En privatlæge brude absolutt have nedsadt sig paa Finsnes, da denne ubetinget vilde faa stor praksis, saafremt manden var dygtig.

For haandverkerne er stedet godt. En skrædder burde nedsætte sig snart, da der ingen er paa stedet. Nu maa jo folk reise lige til Tromsø for at faa klæder syet.

Om nødvendigheden af hotel paa Finsnes har været skrevet saa meget, at jeg kun vil sige, mangelen deraf er et stort stort gene for stedet.

Jeg tror, at vist det først blev bedre med logiforholdene, vilde det andre komme af sig selv. Som forholdet nu er, maa reisende folk ubetinget faa et daarligt indtryk af stedet, naar man skal nødes at gaa fra hus til hus uden at faa logi. Heri maa nu blive en snarlig forandring, da de nuværende forholde er uud-holdelig.

Jeg haaber at Finsnes bliver paaagtet for hvad det kan blive. Om nævnte mangler blev rettet paa, vil kjendsgjernerne selv tale.

Ø.